

Kindernevendienst zondag 2 mei

Hoi allemaal,

Genieten jullie van de vakantie? Lekker hè, vrij zijn!

De apostelen van Jezus zijn niet altijd zo vrij geweest. Zij werden door koning Herodes vervolgd. Er heerste hongersnood in het land en de koning gaf de christenen daarvan de schuld. Zij werden gevangengenomen en soms zelfs gedood.

Zo vond Koning Herodes het niet goed dat Petrus over Jezus vertelde. De volgende dag moest Petrus voor de rechter komen. Zou hij een erge straf krijgen? Misschien wel worden gedood? De bewakers waren sterk en iedereen was bang voor die koning Herodes. De vrienden van Petrus in de kerk konden alleen God om hulp vragen. Toen stuurde God een engel die Petrus bevrijdde. Hij begreep er niets van, zijn vrienden ook niet. En zelfs koning Herodes niet!

Hieronder kan je het verhaal lezen.

Het verhaal

‘Brrr wat is het hier toch koud’, denkt Petrus, en hij rilt. Meteen klinkt het geluid van de ijzeren kettingen waarmee hij vastzit aan twee soldaten, die ieder aan een kant van hem zitten.

De soldaten worden niet wakker van het gerinkel van de kettingen, zij slapen rustig door. Het is natuurlijk geen prettig klusje deze nacht, maar wel een makkelijke klus. Een gevangene bewaken door aan hem vastgeketend te zitten, betekent dat die gevangene niet kan ontsnappen. En buiten de gevangeniscel staan nog meer bewakers: er zijn vier groepen bewakers en iedere groep bestaat uit vier soldaten. Ontsnappen is echt niet mogelijk. Daarom zijn ze rustig in slaap gevallen met deze gevangene tussen hen in. Koning Herodes zal blij zijn dat deze Petrus gevangengenomen is. Hij is een van de leiders van de christenen en hoe meer christenen opgepakt worden, hoe beter.

Petrus rilt nog eens, de kettingen rammelen.

‘Wat zal er morgen gaan gebeuren als ik naar koning Herodes wordt gebracht? Wat zal hij met mij gaan doen? Jezus had gelijk, geloven in Hem en vertellen over Hem is heel mooi en fijn, maar je komt soms wel op een plaats terecht waar je niet wilt zijn. En misschien zal koning Herodes me morgen laten doden.’

Petrus doet zijn ogen dicht, misschien lukt het om nog even te slapen voordat de nieuwe dag zal beginnen.

Plotseling is de hele cel verlicht. Een engel van God is in de gevangeniscel en verlicht de hele ruimte! Hij stapt naar Petrus toe en raakt hem aan. Petrus wordt wakker en ziet de engel staan.

‘Vlug, sta op!’, zegt de engel. En terwijl hij dat zegt, vallen de ijzeren kettingen waarmee Petrus vastzit aan de soldaten op de grond.

Petrus kijkt naar de soldaten, maar zij worden niet wakker van het geluid en ook zijn ze niet wakker geworden van het licht van de engel.

‘Kom, doe snel je sandalen aan, doe je jas aan en maak je riem vast. Loop achter mij aan.’

Petrus doet wat de engel zegt en loopt achter hem aan. Ze komen langs de eerste groep soldaten en daarna langs de volgende groep soldaten die op wacht staan. Niemand ziet hen gaan. Dan komen ze bij de ijzeren poort en Petrus ziet hoe de poort van de gevangenis vanzelf voor hen opengaat. Nog steeds loopt Petrus achter de engel aan. Maar als ze aan het eind van de straat zijn, is de engel opeens verdwenen.

Petrus kijkt om zich heen, het is donker, het is nacht. Hij voelt een zuchtje wind blazen en hij rilt even. Dan zegt hij hardop: 'Ik dacht dat ik aan het dromen was, maar ik weet nu zeker dat het echt is! God heeft een engel gestuurd om mij te bevrijden!'

Petrus kijkt even rond en weet dan wat hij gaat doen. Hij gaat naar het huis van zijn vrienden. Wat zullen ze blij zijn om hem te zien! Zo snel hij kan, loopt Petrus door de straten van de stad.

Het duurt niet lang voordat hij voor het huis van zijn vrienden staat. Door een klein raampje kan hij zien dat er binnen nog licht brandt. Dat is fijn, want dat zullen ze hem horen kloppen en binnenlaten. Vlug klopt Petrus op de deur. Al snel hoort hij geluid bij de deur.

'Vlug, doe de deur open', zegt hij.

'Wie is daar?' hoort hij de stem van een meisje vragen.

'Ik ben het, Petrus, doe de deur voor me open!'

Het meisje luistert goed, ze weet dat Petrus in de gevangenis zit en vraagt nog een keertje: 'Wie is daar?'

'Rhode, ik herken je stem, jij herkent ook mijn stem wel. Ik ben Petrus, vlug doe de deur open.'

Rhode, het dienstmeisje, herkent de stem nu duidelijk. Een grote lach verschijnt op haar gezicht.

'Petrus! Petrus, wat fijn!'

Van blijdschap vergeet Rhode de deur open te doen. Ze rent naar de kamer waar de vrienden van Petrus bij elkaar zitten en roept: 'Petrus staat bij de deur!'

De mensen kijken haar verbaasd aan. 'Rhode, dat kan helemaal niet! Petrus zit in de gevangenis, morgen moet hij naar koning Herodes.'

'Maar het is echt waar, Petrus is er echt!'

'Ik denk dat je droomt, Rhode, of misschien is het zijn beschermengel.'

Dan horen ze weer geklop op de deur. Rhode en de anderen gaan snel naar de deur.

'Doe de deur open!', horen ze en ja, dat lijkt toch echt wel op de stem van Petrus.

Rhode doet de deur open en daar staat Petrus, hij is het echt! 'Kom snel binnen, vertel ons wat er is gebeurd!'

Als hij binnen is, steekt Petrus zijn armen omhoog. Zijn vrienden worden stil en dan begint Petrus te vertellen wat er deze nacht in de gevangenis gebeurd is. Zijn vrienden luisteren met verbazing naar het verhaal.

'Tja, en toen stond ik hier voor de deur. Ik klopte aan en Rhode herkende me wel, maar...' Even kijkt Petrus met een glimlach naar het dienstmeisje, '... maar ze vergat in haar blijdschap om de deur open te doen.'

Rhode lacht ook en zegt: 'Maar ik ben zo blij dat u bent ontsnapt, Petrus, en dat u nu hier bent.'

'Nou Rhode, daar wil ik nog wel even iets over zeggen. Ik ben niet ontsnapt, maar ik ben bevrijd. Ik ben bevrijd door onze God, Hij heeft dat gedaan!'

Rhode knikt, ze snapt precies wat Petrus bedoelt.

'Beste vriend Petrus,' zegt iemand, 'het is niet veilig voor je om hier te blijven. Ik denk dat je het best vannacht nog kunt vertrekken. Je moet de stad uit.' De andere vrienden knikken. Ook Paulus weet dat dit het beste is wat hij kan doen.

En zo vertrekt hij niet veel later uit het huis van zijn vrienden. In het donker van de nacht verlaat hij de stad. Als het licht wordt, schrikken de soldaten in de gevangenis wakker. Meteen hoor je overal luid geroep: 'De gevangene is weg! Hij is ontsnapt! Zoek mee naar de gevangene!'

De soldaten zoeken overal, maar nergens is de gevangene te vinden. Ze begrijpen er niets van. Hoe kan het dat ze niets gehoord hebben? En hoe kan het dat Petrus langs alle groepen met wachters is gekomen?

Dan moeten de soldaten aan koning Herodes gaan vertellen dat de gevangene Petrus ontsnapt is. Koning Herodes is woedend en laat de soldaten die Petrus moesten bewaken, gevangennemen.

En Petrus? Petrus is dankbaar en blij. God heeft hem gered!

In dit verhaal konden we horen hoe God bij Petrus is gebleven. Ook in zeer moeilijke momenten.

Heb jij ook wel eens een moment dat jij je heel alleen voelt en een spannend moment hebt?

Wat is het dan mooi om te weten dat iemand dichtbij jou is en je niet alleen laat.

Je kan het aan God vertellen als je bang bent, je alleen voelt.

God helpt jou uit jouw "gevangen" situatie.

Vertel Hem wat jou vastzet en God zal jou helpen.

Liedjes

We hebben weer genoeg gepraat! Laten we lekker aan de slag gaan met een verwerking.

Ondertussen kan je een gezellig liedje luisteren:

<https://youtu.be/od30rGVag2U>

<https://youtu.be/m1tPfpV6BEQ>

Uitleg bij Werkblad 1 – Verrassing!

De bevrijding van Petrus gaat door twee deuren heen, wat een verrassing!

Je hebt nodig:

- een printje van werkblad 1 op stevig papier
- kleurmaterialen
- scharen
- lijm
- snijmat en papiermes óf prikpen met mat

Werkwijze:

- Knip eerst de drie delen uit op de dikke lijnen.
- Maak sneden op de dikke lijnen van de deur, met een papiermes of met een prikpen doen.
- Vouw de deuren naar 'buiten'.
- Smeer de ruimte om het plaatje van deel 1 in met lijm en plak deel 2 erop. Let op dat je de deur niet vastplakt.
- Smeer de ruimte om het plaatje van deel 2 in met lijm en plak het laatste deel erop. Let weer op dat je de deur niet dichtplakt.
- Als je (Petrus) de gevangenisdeur opendoet, zie je eerst de deur van het huis. Als je deze deur opent, zie je de verbaasde en blijde vrienden van Petrus.
- Als er genoeg tijd is kun je de plaat mooi inkleuren.

Werkblad 1 – Verrassing!

Handelingen 12:5-19



2.



1.

Uitleg bij Werkblad 2 – Borduurwerk Petrus wordt bevrijd

Wat heb je nodig:

- een printje van werkblad 2
- een vel stevig papier, bij voorkeur 240 gram
- voor elk kind een stopnaald
- voldoende borduurgaren/wol
- prikmat met prikpen
- lijm
- scharen

Vorbereiding:

- Plak voor elk kind een printje van het werkblad op een stevig A4-vel. Zorg dat het goed glad is geplakt.
- Prik gaatjes op de lijnen: maak op elk streepje twee gaatjes.
- Steek voor elk kind een draad door de naald. Tip: zorg voor een lange draad.
- Haal de draad door de naald en knoop de uiteinden aan elkaar. Zo gaat de draad niet ongewenst uit de naald en het 'toont' ook mooi op de plaat, doordat de lijn dikker wordt.

Werkwijze:

- Borduur de plaat, door de naald met draad steeds door de gaatjes te halen.
- De jongste kinderen gaan alleen op en neer (platsteek), de oudere kinderen kunnen de steelsteek gebruiken (zie <http://www.allesoverborduren.nl/borduursteken.html>).
- Hecht de draad aan de achterkant af.

Werkblad 2 – Borduurwerk Petrus wordt bevrijd

Borduurwerk Petrus wordt bevrijd
Handelingen 12:5-19



Werkblad 4 – Kleuren

