

Kindernevendienst zondag 14 maart

Goedemorgen allemaal,
Fijn dat jullie er weer zijn. Kijk maar snel wat we vandaag gaan doen.
Veel plezier!

Inleiding

Vorige week waren we op het tempelplein.
Daar maakte Jezus duidelijk dat de tempel bedoeld is voor rust, om er te bidden met Jezus.
De tempel is geen plaats voor het verdienen van geld. En al helemaal geen plek om elkaar te overschreeuwen.
Vandaag horen we een verhaal over Jezus in de natuur.
Maar Jezus is niet alleen, Hij geniet niet van de stilte. Hij zit in het gras, bij het meer van Galilea.



Het verhaal

Jezus trekt met Zijn leerlingen de berg op. Achter Hem lopen heel veel mensen. Het lijkt wel een optocht!
De mensen willen bij Jezus zijn. Want Hij geneest mensen en vertelt mooie verhalen.
Jezus houdt van deze mensen. Hij wil hen niet met honger naar huis sturen.
We horen in het verhaal hoe Jezus eten deelt zodat er genoeg is voor iedereen...
Misschien is er zelfs nog wel wat eten over...

<https://youtu.be/Zm-q-SA3rwE>

Wat een wonder doet Jezus hier! Hij zorgt er voor dat alle mensen te eten hebben.
Niemand gaat met honger naar huis.

We hoorden in het verhaal dat we moeten delen. Dan is er voor iedereen genoeg.
Hoe moeilijk vind jij het soms om je snoepjes of je koekje te delen?
We horen ook in het verhaal dat we moeten leren vertrouwen.
De mensen mochten in het gras gaan zitten, hun handen ophouden. En Jezus zorgde voor de rest.
Zo mogen wij leren dat we ons niet altijd druk moeten maken over eten en drinken. Of over dat we wel mooie kleding hebben. We mogen vertrouwen op Jezus. Hij zorgt dat wij niets te kort komen.
Als laatste nog een vraag voor jou...



“Wat zou jij uit kunnen delen, zonder dat het opraakt?”

Knutselen en luisteren

Pak maar weer een knutselwerkje uit je tas.

Terwijl jij lekker bezig bent kun je nog een keer luisteren naar het verhaal, maar nu met muziek:

<https://youtu.be/2XdK5IybKqk>

of

<https://youtu.be/rkylYyY0-Sc>

Veel plezier deze week weer...