

# Kindernevendienst zondag 13 september, Startzondag

## Inleiding

De zomervakantie is echt voorbij. Iedereen is weer gestart op school en op het werk.

Ook in de kerk maken we vandaag een nieuwe start, met een nieuw seizoen waarin we samen op zoek gaan naar de verhalen van God.



Wat zegt de Bijbel ons in deze tijd? Hoe geloven wij in Roosendaal, in Nederland? Geloven mensen over de grens ook op deze manier? Want God is toch over de hele wereld? Iedereen heeft toch dezelfde Bijbel?

We kijken vandaag verder dan de grens van Roosendaal, maar ook verder dan de Nederlandse grens. We kijken met elkaar naar mensen met het christelijk geloof in de Golfstaten.

Hiernaast zie je een kaartje van de landen die de Golfstaat vormen.

(Misschien kan je met papa of mama op een wereldkaart kijken waar de Golfstaten liggen.)

## Verhaal

In de Golfstaten wordt veel geld verdiend, omdat in deze landen aardolie uit de grond wordt gehaald, wat daarna voor veel geld wordt verkocht. Op de boulevards van landen zoals Koeweit, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten is het lekker warm, er waait een windje in je gezicht en je hoort de golven van de zee. Er rijden veel dure auto's voorbij, de restaurants zitten vol en in de etalages van de winkels liggen dure, gouden sieraden die bijna nergens anders te vinden zijn. Het leven is hier 'goed'.

Maar deze rijkdom heeft ook een andere kant. De mensen uit Koeweit krijgen veel geld van de regering. Hierdoor hoeven zij bijna niet te werken. Dat klinkt misschien heel goed. Maar als je weet dat je later niet veel hoeft te werken voor je geld, waarom zou je dan gaan studeren? De jongeren missen hierdoor een doel. Het doel waarvoor zij zich willen inzetten, waar ze voor gáán. Daardoor gaan de jongeren zich vervelen en gebruiken zij vaak drugs of ze drinken te veel alcohol. Zo'n verslaving is een groot probleem.

Maar de Golfstaten zouden niet zo veel geld hebben verdiend als er geen mensen uit Afrika en Azië waren gekomen om daar te gaan werken. Deze mensen werkten vooral in de bouw, in restaurants, in winkels of als taxichauffeur. Zij maakten erg lange dagen en kregen er maar weinig geld voor. En zij voelden zich ook nog eens erg eenzaam, zo ver weg van hun familie. Deze mensen raakten verslaafd aan de alcohol of gingen proberen om geld te winnen.

Andere mensen vonden door hun eenzaamheid juist de weg naar de kerk. Dat was voor hen een plek om mensen te ontmoeten en vrienden te maken. Maar in de kerk voelden zij vooral wie God voor hen was en wat God voor hen kon doen.



De Kerkgebouwen in de Golfstaten staan dan ook op hele bijzondere plaatsen, zoals in een oude kippenboerderij of midden in de woestijn. In de woestijn komen bijvoorbeeld iedere week 250 mensen bij elkaar die op boerderijen daar in de buurt werken.

Prasad (28 jaar oud) is een van die mensen. Zijn vrouw en zijn kind wonen in India. "Ik ben geboren in een christelijke familie in India," vertelt hij, "maar toen ik hier woonde en hier in de kerk kwam, leerde ik de Bijbel beter begrijpen. Ik weet dat God mij beschermt en me alles geeft wat ik nodig heb. En mij helpt bij al mijn uitdagingen."

De Indiase Ratna (42 jaar) kwam 12 jaar geleden naar Dubai. Overdag werkt hij hele dagen in de bouw, maar daarnaast is hij pastor van de gemeente. Ook zijn vrouw en kinderen wonen in India. In Saudi-Arabië is hij in God gaan geloven. Zijn leven was er niet makkelijk. Maar hij straalde van vertrouwen op God. "God zorgt voor mij," zegt hij, "er is nooit een moment geweest dat God niet bij mij was."

De mensen die kwamen werken in de Golfstaten, houden zich vast aan de Bijbelverhalen. Deze geven hen kracht. Door de verhalen uit de Bijbel leren ze God kennen en kunnen ze hun moeilijke leven beter verdragen. Vanuit ons geloof kunnen we zeggen dat deze werkende mensen toch een goed leven hebben. Niet omdat ze rijk zijn en dure auto's hebben, maar omdat zij God in hun leven hebben.

God zorgt voor jou in jouw leven, of je nou blij of verdrietig bent, rijk of arm. God verandert jouw leven niet door geld te geven of al je verdriet weg te nemen, maar hij helpt jou wel de pijn of het verdriet te kunnen verdragen. Hij steunt jou, Hij laat jou niet alleen.

De werkende mensen uit de Golfstaten weten hierdoor dat zij niet alleen zijn in hun eenzaamheid. Misschien zijn hun familieleden en vrienden ver weg, maar God ziet hen wel en Hij blijft altijd en overal bij hen. God zorgt voor hen!

En doordat de mensen voelen dat God er altijd is, kunnen zij er zijn voor de mensen om hen heen. Hierdoor zijn zij een lichtje voor de andere mensen.



## Praat verder met elkaar

- Voel jij je ook wel eens alleen?
- Wat doe jij als je alleen bent?
- Wat doe jij als je bijvoorbeeld op school iemand in zijn eentje ziet staan?
- Kan jij uitleggen wat het verschil is tussen het goede leven van de mensen die in Koeweit wonen, en het goede leven van de mensen die er komen werken?
- Welk 'goede' leven zou jij kiezen als je de keus hebt?

## Zingen of luisteren

"Ik wens jou"

<https://www.youtube.com/watch?v=iyAcEgKiyMU&list=PL7GuFZINOh820FG3QoGhdwuFSqd1-z5aC&index=1>

"Wie ben jij"

<https://www.youtube.com/watch?v=NB78DGjfxqQ>

"Ben je groot of ben je klein"

<https://www.youtube.com/watch?v=B4itMXMpTN0>



## Tijd om aan het werk te gaan met je handen

- God zorgt voor jou

**Maak je eigen prentenboekje**  
 Kleur alle plaatjes en de letters van de titel met kleurpotlood of viltstift. Knip daarna de twee stroken langs de buitenste lijnen uit. Plak de plakrand A aan de onderzijde van de andere strook vast. Ril de stippellijnen en vouw je boekje op de vouwlijnen!



**In de Bijbel staat:**  
 'Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles je wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal je harten en je gedachten behoeden in Christus Jezus.' (Filippenzen 4:6,7)

GOD  
 ZORGT  
 VOOR  
 JOU!

Als je ziek bent...



... wil Hij ook voor je zorgen!

Als je verdrietig bent...



... wil Hij je troosten!

plakrand A

Als je onderweg bent...



... wil Hij je beschermen!

Als je bang bent...



... is Hij vlak bij je!

Als je honger hebt...



... geeft Hij je te eten!

- **Twee keer een goed leven..., maar toch net anders**

Nodig: papier, lijm, oude bladen, pen, kleurpotloden, schaar

- Pak een vel papier.
- Vouw het vel dubbel.
- Aan de ene kant plak of schrijf je dingen die bij het goede leven horen van de rijke mensen.
- Aan de andere kant plak of knip je dingen die bij het goede leven horen van de werkende mensen uit Afrika en Azië.

## Kleuren

**God heeft de wereld in zijn handen**



**Ieder mens beleeft zijn geloof anders!**

Zoek de 16 verschillen!

