

Kindernevendienst zondag 16 augustus

Inleiding

Het verhaal gaat vandaag over de vrouw die Jezus anders laat kijken. Je kunt het verhaal zelf lezen. Kan je nog niet lezen? Of vind je het fijn voorgelezen te worden? Vraag dan of iemand het wil voorlezen.

Verhaal

Jezus preekt overal. Vaak worden mensen blij van wat Hij zegt. Soms zegt Hij dingen waarvan mensen boos worden. Daarom vertrekt Jezus naar het buitenland. Hij wil even rust. Maar ook daar wordt Hij niet met rust gelaten.

Een buitenlandse vrouw uit Kanaän komt naar Jezus toe en zegt: "Heb medelijden met mij, Heer. Mijn dochter is erg ziek." Jezus doet alsof Hij haar niet hoort, maar ze blijft roepen.

Daarom zeggen zijn leerlingen: "Stuur haar alsjeblieft weg, ze loopt maar achter ons aan te roepen."

Jezus zegt tegen haar: "Ik ben er alleen voor de mensen van Israël, niet voor buitenlanders."

Dan komt de vrouw dichterbij, knielt voor Jezus neer en omklemt zijn voeten. Zij zegt nog een keer: "Help me toch!"



Jezus zegt: "Jij geeft het eten voor de kinderen toch ook niet de aan de honden?"

De vrouw zegt: "Ja dat is zo, maar de honden eten wel de kruimels die van de tafel vallen."

Dan zegt Jezus tegen haar: "Wauw, wat heb jij een groot geloof! Jouw dochter zal beter worden."

En op dat moment is de dochter van de vrouw beter.

Zin om een liedje te zingen?

Heb je zin om een liedje te zingen? Klik dan maar eens op de volgende linkjes:

<https://www.youtube.com/watch?v=a9oFT9sGuCE>

https://www.youtube.com/watch?v=_IXXzY2t3w

<https://www.youtube.com/watch?v=R90XvO8HmSo>

Wil je ook nog andere liedjes zingen? Zoek maar eens op YouTube!

Met andere ogen ergens naar kijken

Probeer eens op een andere manier naar deze plaatjes te kijken! Wat zie jij?



Ik zie echt een vaas.... Of toch wat anders?



Een olifant heeft toch maar 4 poten?

Tekenen: Kruimels van het koninkrijk

Bijbel: Matteüs 15, 21-28

Gods verhaal is er voor iedereen! Teken jij jezelf erbij?

