



# Kruiskerk

*Aandacht voor jou*



# De Kruiskerk is een vindplaats van Geloof, Hoop en Liefde

De Kruiskerk is een eigentijdse, veelkleurige protestantse geloofsgemeenschap waar iedereen welkom is, op zondag en doordeweeks.

De Bijbelse verhalen zijn voor ons het uitgangspunt in onze zoektocht naar de zin van ons bestaan. Verhalen die in een heel andere tijd zijn geschreven. Soms is de Bijbel daarom moeilijk te begrijpen. Daarom zoeken we samen naar de bedoeling van de verhalen. En hoe ze ons kunnen helpen om richting te geven bij persoonlijke levensvragen.

De Bijbelse verhalen geven ons moed en inspiratie voor ons dagelijks leven. Ze geven ons houvast en rust. En vooral ook hoop omdat we mogen weten dat God er onvoorwaardelijk voor ons is.

De liefde gaat boven alles, leert de Bijbel ons. De liefde van God voor de mensen, maar ook de liefde voor elkaar. Dat is niet vanzelfsprekend. Vaak vinden we onszelf belangrijker dan de ander. Uit de Bijbelse verhalen mogen we leren hoe we met liefde en respect voor mensen, dichtbij en ver weg, kunnen omgaan.

## Verschil mag er zijn

In de Kruiskerk zijn we allemaal heel verschillend. We hebben verschillende achtergronden en we beleven ons geloof ook niet allemaal op dezelfde manier. Dat geeft niets. Verschillen mogen er zijn. Je mag zijn wie je bent, ongeacht waar je vandaan komt, kleur of seksuele geaardheid. We kijken liever naar wat ons bindt, dan waarin we verschillen.

## Onze activiteiten, doe je mee?

'Aandacht voor jou' begint bij elkaar ontmoeten. Daarom organiseren we voor elke leeftijdsgroep activiteiten. Er is een kook- en eet club, een wandelgroep, een 50+-groep; die er geregeld samen op uit-trekt, en op elke dinsdagochtend komen de ouderen bij elkaar. Er zijn meerdere Bijbelgespreksgroepen. Als je samen de Bijbel leest en daarover nadenkt is het gemakkelijker om de Bijbel te begrijpen. Bovendien leer je elkaar beter kennen.

De jeugd maakt ieder jaar een uitgebreid programma met activiteiten. Ze ontmoeten elkaar bijvoorbeeld tijdens 'Eat & Meet' of bij 'Gesprek Op Zondag' en organiseren spelmiddagen en -avonden, zoals 'Sirkelslag'.

Elk jaar, aan het einde van het seizoen (meestal in juni), gaan zij samen een weekend weg. Tientallen kinderen van binnen en buiten de kerk gaan dan mee.

Er is nog veel meer te doen. Kijk op [www.pgrkruiskerk.nl](http://www.pgrkruiskerk.nl). Wil jij ook meedoen? Meld je aan of kom gewoon langs.

## Altijd welkom

Elke zondagochtend om 10:00 uur komen we bij elkaar voor onze vieringen. We zingen, lezen uit de Bijbel en de dominee geeft uitleg over een tekst uit de Bijbel. Voor de allerkleinsten is er oppas. De oudere kinderen houden hun eigen bijeenkomst waarin ze op creatieve manier met een Bijbelverhaal aan de slag gaan.

Twee keer per maand komende de jongeren in hun eigen jeugdhonk bij elkaar. Ze praten met elkaar over actuele thema's, kijken naar een film of luisteren naar muziek. Na afloop van de viering drinken we samen een kopje koffie of thee en is er tijd voor ontmoeting. De kerkdienst is voor iedereen. Ook jij bent van harte welkom. Stap gerust eens binnen.



"Wij voelen ons altijd welkom."  
Tiny en Anke



"Wij kwamen al een tijdje niet meer in de kerk, maar dat voelde toch als een gemis. De Kruiskerk voelt als een 'warme jas'.  
Hans en Marianne



"De Kruiskerk is een plek voor waardevolle ontmoetingen."  
Cris en Lies



"De Kruiskerk is voor ons gezin een fijne plek."  
Robert, Dineke en de kinderen



"De Kruiskerk is een plaats waar ik mijn geloof kan beleven op een manier die bij me past."  
Ralph



"Ik vind de uitleg van de Bijbel naar de dagelijkse praktijk belangrijk, voor mijzelf en de kinderen. In de Kruiskerk heb ik dat gevonden."  
Tessa en Tobias



## Hulp in binnen- en buitenland

Onze gemeente werkt mee aan hulpverleningsprojecten in binnen- en buitenland. Elk jaar kiezen we één groot project waar we geld voor inzamelen en/of een handje bij helpen. Daarnaast steunen we tal van kleinere acties.

*'Héél erg bedankt voor het kerstpakket. Mijn kinderen en ik hebben erg genoten van het uitpakken (en later het eten) van alle cadeautjes. We zijn jullie super dankbaar. Het doet mij zo veel goed dat jullie aan ons denken.'*

Vier keer per jaar schenken we de Voedselbank producten die ze anders niet krijgen. Ook helpen we dan mee bij de uitgifte van de pakketten. Met de kerst ontvangen meer dan 170 ouderen in Roosendaal en omgeving een kerstattentie. Via basisschool De Kroevendonk krijgen de gezinnen, die wel wat extra's kunnen gebruiken, een kerstpakket.

**Wil je meer weten over onze hulpverlening? Kijk op: [www.pgrkruiskerk.nl](http://www.pgrkruiskerk.nl) of stuur een e-mail aan: [diaconie@pgrkruiskerk.nl](mailto:diaconie@pgrkruiskerk.nl).**

## Hulp nodig?

Aandacht voor elkaar is belangrijk, maar soms is dat niet voldoende. Denk aan financiële problemen, ziekte, eenzaamheid of het overlijden van een partner of familielid. Daarom verlenen we ook individuele hulp. In onze gemeente zijn er vrijwilligers die hulp bieden. Een luisterend oor, hulp bij praktische zaken of samen zoeken naar oplossingen. En natuurlijk kunnen we altijd terecht bij onze dominees. Zij zijn opgeleid om de vrijwilligers bij te staan en daar waar nodig professionele hulp te bieden.



*"We zijn er voor elkaar als het nodig is." Jaap*

**Hulp is er niet alleen voor leden van onze eigen gemeente. Iedereen kan bij ons aankloppen. Heb jij hulp nodig? Neem dan contact met ons op.**

## Dialogo en samenwerken

We vinden het belangrijk om in gesprek te zijn met andere organisaties en als het even kan, werken we samen. Zo organiseren we met de Sint Norbertus-parochie de programma's 'Spirit in Roosendaal' en 'Zin in Geloven' en met de Evangelische Gemeenschap Roosendaal de Bijbelvakantieweek voor kinderen. Met z'n drieën doen we mee aan Roosendaals Treffen en met Pasen organiseren we het evenement 'Hartstocht', omdat we het belangrijk vinden dat de bewoners van Roosendaal het Paasverhaal leren kennen. Ook met de gemeente Roosendaal werken we samen. Bijvoorbeeld tijdens de Week van de Dialogo, een week waarin mensen met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek gaan. Zodat we elkaar leren kennen en begrijpen.

## Wil je meer weten of kennismaken?

Je bent van harte welkom bij onze vieringen in de Kruiskerk op zondagmorgen om 10:00 uur of bel ons op en maak een afspraak.



protestantse gemeente roosendaal

Postbus 3212, 4700 GE Roosendaal

✉ [info@pgrkruiskerk.nl](mailto:info@pgrkruiskerk.nl)

[www.pgrkruiskerk.nl](http://www.pgrkruiskerk.nl)



St. Lucasplein 1, 4703 HX Roosendaal

☎ (0165) 557479

Zie voor meer informatie

en alle contactgegevens:

[www.pgrkruiskerk.nl](http://www.pgrkruiskerk.nl)



**Protestantse  
Kerk**

Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Meer informatie kun je vinden op:

[www.protestantsekerk.nl](http://www.protestantsekerk.nl)